

## **Zondag 3 december 2017 - De bijbel lezen om God te vinden**

### **- Ps. Hoo Handojo -**

#### **• Johannes 5: 39-40**

- Het onderzoeken van de bijbel is geen garantie om het eeuwig leven te hebben. Je moet nog tot Jezus zelf komen!
- De bijbel is een hulpmiddel om God te vinden. Het is meer dan enkel kennis.
- Je kan bijv. het verhaal van koning David van buiten kennen zonder God te vinden. Maar je kan ook de openbaring hebben dat koning David een man naar Gods hart was. Hij vroeg steeds vergeving als hij fouten had gemaakt, steeds vond hij de weg naar God terug...

#### **• Galaten 4: 19**

- ... totdat Christus in je gestalte krijgt...

#### **• Johannes 1: 14, 1-5**

- Gods Woord is vlees geworden.
- In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
- In jouw leven moet Gods Woord ook 'vlees worden', tot leven komen in je.

Lees de bijbel met de ogen van de Heilige Geest.

#### **• Filipenzen 3: 2-11**

- Paulus beschouwt alle kennis die hij heeft (als Farizeeër),... als vuiligheid, om God te mogen kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden,...
- De rechtvaardigheid komt niet van jezelf, maar door het geloof in God.
- Vers 3:
  - God dienen in de Geest en door de Geest
  - In Christus roemen
  - Niet op je eigen vlees/kracht vertrouwen

Niet alle goede dingen zijn van God. De duivel komt soms ook als een engel des lichts. Hij kan ook dingen geven die er op het eerste zicht goed uitzien, maar uiteindelijk toch slecht zijn.

#### **• 2 Korinthiërs 3: 6**

- De letter die doodt, maar het is Gods Geest die levend maakt.

- **Genesis 2:8-9,16-17; 3:1-11**

- Er zijn 2 bomen centraal in de hof van Eden, het paradijs. De boom des levens, en de boom van de kennis van goed en kwaad zagen er beiden begerenswaardig uit en waren lekker om te eten. Toch verbood God om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, voor de eigen veiligheid van de mens. Anders zou de mens sterven.
- Goed en kwaad onderscheiden, is eigenlijk het domein van God. Oordeel dus niet over anderen. God zal oordelen.
- Vers 7: 'naakt' = zonder God, de heerlijkheid van God was weg na het eten de verboden vrucht. Er kwam schaamte en vrees in de mens.
- Bij de wedergeboorte herstelt God de oorspronkelijke staat van de mens (zonder naaktheid).
- Vers 9: God vraagt je: "Waar ben je?" Ben je in Christus, of verstop je je voor Hem?