

Zondag 3 december 2017 - God vinden in de bijbel (Brussel)

- Ps. Hoo Handojo -

- **Genesis 2: 8-9, 16**

- Er zijn 2 verschillende bomen in het centrum van de hof van Eden: van het Leven, en van de kennis van goed en kwaad. Van die laatste boom had God verboden om van te eten.
- Boom van het leven = symbool van verbonden zijn met God
- Boom van kennis van goed en kwaad = symbool van de eigen wil

- **2 Korinthiërs 11: 14**

- De satan doet zichzelf voor als een engel van het licht.

- **Johannes 5: 39**

- Je kan de bijbel onderzoeken, maar dat is geen garantie om eeuwig leven te hebben.
- Het doel bij het lezen van de bijbel moet zijn om God te leren kennen.
- De vraag is dus niet hoe goed je de bijbel kent, maar hoe goed je God kent.

- **Filippenzen 3: 3-9**

- Paulus was een vooraanstaande Farizeeër die altijd probeerde Gods wetten te volgen. Toch beschouwde hij zijn goede afkomst als vuiligheid, in vergelijking met de rechtvaardigheid uit God door het geloof.

- **2 Korinthiërs 3: 6**

- De letter doodt, maar de Geest maakt levend.
- Gods Woord is een hulpmiddel om God te leren kennen.

- **Johannes 1: 14**

- Het Woord van God moet vlees worden, echt worden in je.

- **Galaten 4: 19**

- Dat Christus gestalte mag krijgen in jou...

- **Johannes 1: 1-4**

Een boom wordt beoordeeld op basis van de vrucht die het produceert.
Wat is de vrucht die je produceert?

- **Filippenzen 3: 10-11, 3**

- Het is het verlangen van Paulus om God te kennen, Zijn opstanding, de gemeenschap met Zijn lijden...

- God aanbidden in de Geest en door de Geest.
- Alles in Christus
- Niet vertrouwen op je eigen kracht / je eigen vlees...