

Zondag 11 februari 2018 - In Christus zijn

- Ps. Hoo Handojo -

God kent je door en door: je gedachten, je wil,... niets kan je voor Hem verbergen. Jezus heeft de straf voor de zonde van de mensheid gedragen. Hij heeft een hele lijdensweg afgelegd: met de zweep geslagen,... aan het kruis genageld.

- **Romeinen 8: 1**

- Er is geen veroordeling meer voor mensen die IN Christus Jezus zijn.

- **Johannes 14: 10**

- Jezus en de Vader zijn één. Je kan de Vader en Jezus Christus niet van elkaar scheiden.

Als je zegt: "Ik hou van je", dan zeg je eigenlijk dat je van de hele persoon houdt. Je kan de ander niet veranderen. Het is Gods liefde (uitgestort door de Heilige Geest) die een persoon kan veranderen / herstellen.

- **Johannes 14: 19-20**

- Jezus in de Vader, jij in Jezus en Jezus in jou. Bij de wedergeboorte wordt je dus één met Jezus Christus en de Vader.

- **Johannes 1: 1-3, 14**

- Jezus Christus kan niet gescheiden worden van Zijn Woord. Ze zijn één.

- **Johannes 14: 23**

- Als je God liefhebt, dan zal God in je komen wonen. God is drie-in-één: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
- Je bent dan één met Jezus. Niets kan je scheiden van Zijn liefde (Romeinen 8: 38-39).

- **Kolossenzen 2: 10**

- (Engelse amplified vertaling): in Christus kom je tot de volheid van leven, bereik je je volle geestelijke gestalte.

- **Romeinen 8: 17**

- Je bent een kind én een erfgenaam van Christus... ook in Zijn lijden. Maar na het lijden komt de verheerlijking.

In Christus zijn = je bent verbonden met Christus, je bent één met God. Al Gods beloften komen in vervulling in Christus.

- **Efeziërs 2: 6-7**

- In Christus Jezus...

- ... ben je opgewekt en zit je met Hem in de hemelse gewesten. Je bent een overwinnaar met Christus, vol autoriteit. Je komt dus met de mentaliteit van een overwinnaar en niet met die van een bedelaar bij Christus.
 - ... ervaar je de allesovertreffende rijkdom van Gods genade.
 - ... ben je gereinigd, geheiligd, gerechtvaardigd (= volledig aanvaard door God)

- **Romeinen 1: 16-17**

- Schaam je niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.

- **Kolossenzen 3: 3**

- Je bent gestorven (aan jezelf) en je leven is met Christus verborgen in God.