

Zondag 18 februari 2018 - Naar wie luister je?

- Ps. Hoo Handojo -

Met God is alles mogelijk.

Veel filosofieën brengen je weg van God. Te veel nadenken, is ook niet altijd goed. Het is nochtans simpel. Geef je hart gewoon aan God. Hij zal je nooit verlaten. Gods liefde kan nooit van je gescheiden worden.

• **Johannes 3: 16**

- God heeft de hele wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, om ieder die gelooft eeuwig leven te geven.

Er zijn 3 stemmen die je dagelijks leven kunnen beïnvloeden.

• **Mattheüs 16: 13-23**

- Wie denken de mensen dat Jezus is? Ze denken verkeerd...of alleszins onvolledig.
 - = De **menselijke stem/wijsheid**
- Petrus wist het juiste antwoord (ingegeven door de Heilige Geest).
 - = **Gods stem**, wijsheid/openbaring van God doorheen Petrus...
- Daarna bestrafte Petrus Jezus na dat Jezus vertelde over Zijn toekomstige dood en verrijzenis.
 - = de **stem van de duivel** doorheen Petrus...

Het vergt dus oefening om Gods stem te kunnen verstaan. Naar welke stem wil je luisteren?

• **Kolossenzen 2: 4-7, 8-10, 3**

- Laat je niet misleiden door mooi klinkende redeneringen. Wandel in Christus, wees geworteld en opgebouwd in Christus.
- Laat je niet meeslepen door filosofie, inhoudsloze verleiding, menselijke traditie...
- In Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk...

• **Johannes 20: 29**

- Zalig de mensen die geloven zonder gezien te hebben.