

Zondag 11 maart 2018 - Het evangelie van Gods Koninkrijk
- Ps. Hoo Handojo -

- **Mattheüs 9: 35**
 - Jezus genas alle ziekten en kwalen
- **Mattheüs 10: 7-12, 16**
 - Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
 - Als je Gods Koninkrijk predikt, dan zal God voorzien in je behoeften.
- **Mattheüs 6: 33-34**
 - Zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden.
- **Spreuken 10: 22**
 - Gods zegen maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.

Als bewoner van Gods Koninkrijk heb je rechten (en plichten).

- **Johannes 3: 3, 5**
 - Opnieuw geboren worden... in Gods Koninkrijk. Jezus spreekt niet over christen worden... Hij spreekt over Zijn Koninkrijk.
- **Mattheüs 13: 33**
 - Het Koninkrijk van God is zeer krachtig, als zuurdeeg (gist). En hoe werkt gist? Het wordt gemengd met meel/deeg dat dan kan rijzen... Als christen leef je dus in de wereld en heb je een invloed op die wereld.

God = liefde. De basis van Gods Koninkrijk is dan ook LIEFDE.

- **Mattheüs 20: 20-24**
 - De moeder van Zebedeüs vroeg aan Jezus om haar zonen een belangrijke positie te geven in Zijn Koninkrijk. Maar voor Jezus is positie niet belangrijk. Belangrijker is het om te dienen in Gods Koninkrijk. Hoe meer je elkaar dient, hoe hoger je mogelijke positie later.

De bediening van Jezus Christus was een bediening van dienen. Hij zocht niet Zijn eigen belang. Hij zocht de wil van de Vader.

- **Hebreeën 12: 28**
 - God dienen met ontzag en eerbied.

- **Mattheüs 10: 19-20**

- Wees niet bezorgd wat je moet spreken, maar het is Gods Geest die door je heen spreekt.