

Zondag 1 april 2018 - Jezus is het Levende Woord

- Ps. Hoo Handojo -

- **Markus 16: 1-7**

- Het lichaam van Jezus was nooit in een staat van ontbinding geweest. Hij is verrezen!
- Als iemand gestorven is, dan zijn de ziel en de geest naar een eeuwige bestemming gegaan; de hemel of de hel, er is niets tussenin...

- **Romeinen 8: 11**

- De Heilige Geest was het die Christus uit de dood heeft opgewekt. En het is dezelfde Geest die ook in jou woont.

- Als Jezus niet is opgestaan uit de dood dan is het evangelie waardeloos. Maar Jezus is wel verrezen uit de dood.

- Een fysiek kruis heeft geen autoriteit vanuit zichzelf. Je kan bijv. geen duivel uitdrijven door een kruisje te gebruiken. Echte autoriteit is er enkel in Jezus Christus zelf.

- **Jesaja 53: 1-2, 3-5, 6, 10**

- Aan het kruis was Jezus onherkenbaar. Een doornenkroon met lange doornen in zijn hoofd, zijn huid was opengereten door de zweepslagen,...
- Aan het kruis heeft Jezus onze ziekten op zich genomen. Ook de straf van alle zonden heeft Hij op zich genomen. Omdat God de Vader zoveel van je houdt.

- **Johannes 6: 51-55**

- Jezus is het levende brood, uit de hemel neergedaald. Uit Johannes 1:1, 14 kan je afleiden dat Jezus Christus het levende Woord van God is. Dit Woord moet je dus 'opeten'.
- Vers 53: Het 'drinken van Jezus bloed' = als je gelooft dat Jezus' bloed je reinigt van alle zonden.