

Zondag 15 april 2018 - Richt je ogen op Jezus, de Genezing
- Ps. Paul Rooda -

Gebruik de autoriteit van de Naam van Jezus.
God is voor jou, niet tegen jou.
Gods Woord is leven en kracht. Ze zijn Geest en leven.

• **Johannes 6: 63**

His mercies are new everyday. Zijn genade is nieuw elke dag.

• **Jesaja 26: 3-4**

- God zal je in volkomen vrede ('shaloom') bewaren.
- Vertrouw op de Heer tot in eeuwigheid, want Hij is een eeuwige rots.
- Dus: richt je ogen op Jezus! Hij is de Geneesheer, en Hij is de Genezing. Er is een verschil... Richt je op Jezus, niet op wat je nodig hebt...

Striemen: het Griekse Woord voor striemen is hetzelfde Woord dat gebruikt wordt voor ziekten/plagen.

• **Romeinen 8: 11**

- Gods Geest die Christus uit de dood heeft opgewekt, heeft ook je sterfelijk lichaam levend gemaakt!

God breekt je nooit af. Hij bemoedigt je juist.