

Zondag 10 juni 2018 - De rust in God
- Ps. Hoo Handojo -

Liefde faalt nooit!

Gods rust ervaar je als je Gods liefde in je hebt.

• **1 Thessalonicenzen 4: 13-15**

- Wees niet bedroefd, als je gelooft dat Jezus gestorven is en opgestaan, zal God ook die personen opwekken die ontslapen zijn.

De Heilige Geest is de beste Trooster.

Scheiding in een huwelijk kan gebeuren als er gebrek is aan de liefde van God in het leven van de man en/of vrouw.

Vergeef de ander en ontvang vergeving...

• **Psalm 116: 15**

- Kostbaar is in de ogen van de Heer de dood van Zijn gunstelingen. Deze mensen komen namelijk direct bij God terecht...

• **Zacharia 4: 6**

- Niet door kracht, niet door geweld, maar door Mijn Geest zegt de Heer van de legermachten.

• **Jesaja 40: 28-31**

- God wordt nooit moe, niet afgemat...
- God geeft kracht aan de vermoeiden. Als je Gods rust binnenkomt, zal je kracht vernieuwd worden. Je zal je vleugels uitslaan als arenden... zodat je kan zweven boven de omstandigheden...

Wat is belangrijker voor jou dan God in je leven? Denk daar eens over na...

Wat is groter dan de dood? Het is Jezus, de alfa en de omega, het leven van God. En Jezus leeft in elke wedergeboren christen...

Bid veel in tongen. Zo bouw je jezelf op en groei je geestelijk.

• **Judas 1: 20-21**

- Bouw jezelf op in je allerheiligste geloof en bid in de Heilige Geest...

Na de wedergeboorte moet je ziel nog verder veranderd worden door Gods kracht.

Dit doe je door je geest te activeren door veel te bidden in tongentaal.

In Efeziërs 6 wordt hier ook over gesproken...

- **Jesaja 30: 15**
- **Hebreeën 4: 16**