

Zondag 3 juni 2018 - Liefde faalt nooit
- Ps. Hoo Handojo -

Inleiding Paul

- Hebreëën 10: 36
- Lukas 10: 7
- Romeinen 8: 28

Hoo Handojo

- **1 Korinthiërs 13: 8**
 - Love never fails. Liefde faalt nooit.

Delen van 3 dromen/visioenen:

- jonge Karen: Mieke is aan het zweven omdat ze veel in tongen bidt
- Berien: veel in de Geest bidden en je zal in de liefde van God verblijven.
- Tante Hong: Mieke in een wit kleed.

- **Openbaring 21: 1-4**
 - Er zijn geen tranen meer, geen pijn meer in het nieuwe Jeruzalem.

Droom Mieke:

- Ze zag een vallei van mensen die een beslissing moeten maken om samen met God te gaan of niet. Haar verlangen is altijd om mensen tot God te brengen. Nu is het onze opdracht om dit verder te doen. Breng het evangelie naar de mensen.
- Ze zag ook een beeld dat ze mensen moest onderwijzen...

Getuigenis van Anastasiya en haar dochter:

- Mama, wees niet treurig. Mieke is niet gestorven, ze is naar de hemel gegaan bij Jezus en de engelen.

- **Openbaring 21: 27**
 - In de hemel komen er geen gruwelen en leugens binnen. Alleen als je naam in het boek des levens geschreven is, kan je binnenkomen.