

## **Zondag 22 juli 2018 - Liefhebben zoals Jezus**

**- Ps. Joseph Setia -**

- **Mattheüs 4: 19-20**

- Als je Jezus wilt volgen, dan moet je bereid zijn om alles achter te laten.

1) Laat alles achter als je Jezus wilt volgen. Volg Jezus om te worden zoals Jezus.

2) Weet wat je doel is om Christus te volgen.

- **Mattheüs 28: 19-20**

- Het zendingsbevel. Wees altijd klaar om een getuigenis te zijn voor anderen.
- 1) Ga heen
- 2) Maak discipels
- 3) Doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
- 4) Leer hen alles wat Jezus je geboden heeft.

- **Markus 12: 29-30**

- 1) God is één, op de eerste plaats. Al de rest komt later. Alles wat boven God komt, is een afgod...
  - Alles begint in de gedachten. Een afgod aanbidden, is niet eerst fysisch, maar begint in de verbeelding.
  - Afgod = ook meer aandacht schenken aan de schepping dan aan de Schepper.
- 2) Heb God lief met heel je hart, je ziel en je verstand en met heel je kracht.

- **Johannes 13: 34-35**

- Heb elkaar lief zoals Jezus je heeft liefgehad.

- **Mattheüs 5: 43-44**

- **Lukas 10: 27**

- Heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt.
- In Joh 13: 34 geeft Jezus een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt zoals Jezus je liefheeft... Dit is liefde op een hoger niveau...

- **Mattheüs 5: 13**

- Jullie zijn het zout van de aarde.

### **Besluit:**

1) Hou van God met heel je hart, ziel, kracht en verstand

2) Hou van de anderen zoals Jezus van je houdt

3) Wees een getuige: maak discipelen van Christus.