

Zondag 29 juli 2018 - Alleen het Levende Water vervult je helemaal

- Ps. Hoo Handojo -

- **Johannes 4: 1-8, 9-14, 15-18, 19-24, 25-28, 29-34, 35-37, 38-41**

- Er is een leegte in de mensen die alleen gevuld kan worden door Jezus Christus, het Levende Water... Die kan bijv. niet gevuld worden door andere mensen...
- Wees dorstig en drink van het Levende Water van Christus. Dan zal je verzadigd worden. Ben je niet meer afhankelijk van mensen, van de wereld, ...
- De Samaritaanse vrouw aan de waterput was al bij haar 6e man. Al die vorige mannen konden haar niet bevredigen. Geen enkele persoon/man kan haar bevredigen. Enkel het levende water kan dit...
- **Vers 24:** God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
- In een huwelijk kan de man de vrouw niet in alle behoeften vervullen en omgekeerd ook niet. Enkel Jezus Christus kan je volledig vervullen in alle behoeften...
- Jezus had geen honger meer: "Mijn voedsel is dat ik de wil van de Vader doe". Als je Gods werk doet, is dat ook tot voedsel voor je...
- Deze Samaritaanse vrouw was uiteindelijk een getuigenis voor velen in haar omgeving. Als je naar Gods leiding luistert, zoals Jezus, bereik je de juiste personen voor Jezus. En zij zullen op hun beurt anderen voor God bereiken...