

Zondag 5 augustus 2018 - Groeien in de liefde van God

- Ps. Hoo Handojo -

• Filipenzen 1: 9-11

- Toen Paulus de brief aan de Filipenzen schreef, zat hij in de gevangenis. En toch schreef hij veel over vreugde hebben in de Heer.
- Paulus bidt dat Gods 'agapé'-liefde steeds overvloediger mag worden in je leven. En dat je tegelijk ook mag groeien in kennis als je meer liefde ervaart...
 - Als je groeit in liefde voor God, wil je ook steeds meer van Hem kennen. Net als wanneer je verliefd bent en de ander meer wilt leren kennen...
 - Liefde brengt mensen samen. Liefde brengt je ook dichterbij tot God.
- Gods liefde is compleet, volmaakt, wilt vergeven, is blij als de ander blij is,...

• Johannes 13: 34-35

- Een nieuw gebod van Jezus: "Heb elkaar lief, zoals Ik (= Jezus) je heb liefgehad." Als mens is dit onmogelijk, maar met Gods kracht is dit wel mogelijk.
- Liefhebben is dikwijls een beslissing. Zelfs als je het niet voelt, kan je beslissen om de ander lief te hebben. Het is God zelf die dan de liefde geeft.
- De wereld zal zien dat je discipel bent van Jezus als er liefde is onder elkaar.

• Johannes 15: 10-15

- Je blijft in Gods liefde als je Zijn geboden doet en omgekeerd.
- Er is geen grotere liefde dan iemand die zijn leven geeft voor zijn vrienden...
- De keuze is dan niet meer tussen goed of kwaad doen... de keuze zal nu zijn tussen iets goeds of iets excellents doen voor iemand...

• Romeinen 12: 2

- Gods wil is: goed > welbehaaglijk > volmaakt

• Johannes 15: 16-17

- Jezus geeft zelfs een bevel om elkaar lief te hebben!

• Filipenzen 1: 6

- God is een goed werk in je begonnen en zal dit voltooien tot op de dag van Jezus Christus.