

## Zondag 26 augustus 2018 - Wees een vriend van God

- Ps. Leo Maat -

### • Johannes 15: 9-17

- Er zijn 3 woorden voor liefde in het Grieks.
  - **Agapé:** is Gods onvoorwaardelijke liefde
  - **Filio:** heeft te maken met filosofie. Van eenzelfde gedachte hebben, eenzelfde visie hebben, eenzelfde doel hebben.
  - **Eros** (komt niet voor in de bijbel): heeft te maken met erotica/seks.
- Toen Jezus aan Petrus vroeg of hij van Hem hield, vroeg Jezus: Heb je mij lief (=agapé)? Petrus antwoordt de eerste 2 keer: ja, ik heb U lief (=filio). De 3e keer vroeg Jezus: Heb je mij lief (=filio)? Jezus daalde a.h.w. neer tot op het niveau van liefhebben waar Petrus zich bevond.
- Bij Jezus is er altijd herstel. Er is onvoorwaardelijke acceptatie.

### • Wat God samenbrengt, laat de mens niet scheiden.

- Als je weet dat het God is die 2 mensen samenbrengt, dan kan je alle stormen aan. God zal je altijd naar een weg leiden waar je samen met elkaar jezelf kan zijn.
- Ps. Leo Maat is al 45 jaar getrouwd! Maar de verkering duurde 2 jaar, omdat ze elkaar aan het aanscherpen waren in hun gedachten/filosofie. Er was agapé-liefde, maar nog geen filio-liefde in de relatie.
- Eerst is er agapé (onvoorwaardelijke acceptatie), dan filio (eenzelfde visie), en dan pas eros (het lichamelijke) liefde in een relatie... In deze volgorde en niet omgekeerd...

### • Jezus noemt ons Zijn vrienden. Er is geen meester-slaaf verhouding. God is onze vriend!

- Goddelijke vriendschap = onvoorwaardelijke acceptatie. Mijn waarde zit in Gods liefde.
- Vriendschap met God = Zijn wil doen (vers 10).
- De weg naar de top is door het dal, door vernedering. Voor dat je over anderen mag regeren, moet je eerst over jezelf regeren... Als God een plan met je heeft, komt de duivel om je uit te testen.
  - Zo werd Jozef in Egypte eerst als slaaf verkocht, in de gevangenis gegooid... voordat hij verhoogd werd en de 2e man werd in Egypte. Jozef nam geen wraak op de vrouw van Potifar (die hem vals

beschuldigd had), ook niet op zijn broers (die hem verkocht hadden als slaaf).

- vers 12: Jezus gebod is dat wij van elkaar houden, zoals Jezus ons heeft liefgehad. Dit is een groot gebod! Jezus was namelijk aan het kruis gestorven voor ieder van ons... Dien elkaar, elkaars belang dienen...
- **Filipenzen 2: 3-4, 21**
  - Denk niet alleen aan je eigen belang, maar denk ook aan het belang van anderen.
  - Ben je in de samenkomst uit eigen belang, of wil je de ander dienen?