

Zondag 23 september 2018 - Waarom zijn er stormen?

- Ps. Victor Faraknimella -

- **Mattheüs 7: 24-27**

- Je huis moet gebouwd zijn op de rots om de storm te kunnen doorstaan.
- Waarom zijn er stormen in je leven.

- **1 Korinthiërs 10: 13**

- Meer dan een menselijke verzoeking zal je niet overkomen. God is getrouw en laat niet toe dat je verzocht wordt boven wat je aankunt. Alle verzoeken in je leven zijn dus normaal.

Toen Paulus gevangen werd genomen en naar Rome werd gebracht, was dit in zijn ogen een kans om de keizer te kunnen spreken.

Het woord 'crisis' in het Chinees bestaat uit 2 woorden: een probleem + een kans.

Het schip van Paulus kwam in een storm terecht, maar hij was niet bang, want God sprak tot hem en gaf hem zekerheid dat iedereen zal overleven...

5 broden en 2 vissen konden 5000 man verzadigd (wonder van Jezus). En dan waren er nog 12 manden over. Nadien gingen de discipelen in de boot. En Jezus ging bidden in de bergen. Er was echter een zware storm op het meer rond middernacht. Toen naderde Jezus het schip. Maar de discipelen herkenden Hem niet (het was donker, er waren golven...). Jezus liep echter normaal door de golven heen, werd niet nat,...

1) Stormen komen er sowieso om te zien of Gods Woord in je is of niet.

- **Jesaja 40: 31**

- Arenden zien stormen als een kans om hoger te kunnen vliegen. Wees als een arend.

Mensen buiten kijken naar hoe je leeft als christen. Geef je het voorbeeld van Jezus?

2) Stormen bewijzen of je geloof is zoals kaf dat wegwaait, of zoals graan dat niet wegwaait. Je christen zijn moet dus een inhoud hebben, gewicht hebben, en niet gewoon een omhulsel zijn.

- **Job 21: 18**

Voor God is niets onmogelijk.