

Zondag 30 september 2018 - Goddelijk geloof

- Ps. Hoo Handojo -

- **Marcus 9: 14-18, 19-20, 21-24**

- De discipelen konden een boze geest niet uitdrijven uit een persoon die niet kon spreken. Waarom? Wegens gebrek aan geloof bij de discipelen en de vader van de stomme (niet sprekende) jongen.
- Twijfel niet, maar blijf geloven in Jezus.

- **Marcus 2: 1-4, 5-12**

- Vier vrienden brachten hun verlamde vriend tot bij Jezus door het dak open te breken.
- Kom rechtstreeks tot Jezus!

Alles komt van God. Wees gewoon een goede rentmeester van alles wat je gekregen hebt.

- **Vers 5:** Jezus zag hun geloof en vergaf de zonden van de verlamde man... De verlamde werd op dat moment een kind van God.
- Daarna pas gaf Jezus het bevel: "Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis."
- VERGEVING is hier zeer belangrijk! Als je een ander niet kan vergeven, kan God jou ook niet vergeven...!

(Zelf lezen: Mattheüs 18 i.v.m. vergeving)

- **Efeziërs 2: 8-9, 10**

- Je bent gered door genade, door geloof. Het is een gave van God. Niet uit werken...
- **Goddelijk geloof** = een innerlijke overtuiging dat met God alles mogelijk is. ⇔ **Menselijk geloof** = uit je eigen denken.
- Je kan niemand doen bekeren. Uiteindelijk is het tussen God en de persoon zelf.
- **Vers 10:** je bent geschapen in Christus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft...

Geloof als een mosterdzaadje. Alhoewel een mosterdzaadje zeer klein is, groeit het uit tot een grote boom, als je voldoende water blijft geven.

- **Efeziërs 3: 16-19**

- Door het geloof woont Christus in je hart en ben je geworteld en gefundeerd in de liefde van Christus.

- **Psalm 27: 14**

- Wacht op de Heer = luisteren en stil zijn in Zijn aanwezigheid. Dit gaat beter als je hart zuiver is.

Geloof is zowel een gave van God als een vrucht van de Geest.

- **Mattheüs 17: 5**

- Jezus is Gods geliefde Zoon. En evengoed ben jij ook een zoon/dochter van God.