

Zondag 7 oktober 2018 - Gods zalving

- Ps. Hoo Handojo -

- **Mattheüs 22: 37**

- Het grootste en eerste gebod is: God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand.
- Liefhebben hier is Gods 'agapé-liefde' = bovennatuurlijke liefde, zonder voorwaarden.

- **Romeinen 14: 17-18**

- Gods Koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest.
 - Gerechtigheid: in een juiste positie staan t.o.v. God.
 - Vrede: goddelijke vrede, onvoorwaardelijke vrede
 - Blijdschap in de Heilige Geest: dit is vreugde in het diepste binnenste van je wezen, in je hart, niet beïnvloed door omstandigheden.

Gods zalving is zeer belangrijk in het leven van een gelovige.

Er worden 3 zalvingen besproken:

De eerste zalving:

- **1 Johannes 2: 20, 27**

- Bij de wedergeboorte is de Heilige Geest al in je gekomen. Gods zalving is al op je gekomen. Gods Geest zal je nog onderwijzen. Toch blijft het goed om met elkaar nog samen te komen en van elkaar te blijven leren.
- Gods zalving is de Heilige Geest.
- In het oude testament wordt dit gesymboliseerd door de zalving met olie.

De tweede zalving:

- **Handelingen 1: 8**

- Gods Geest zal over je komen.
- De zalving van de kracht van de Heilige Geest.
- Hierdoor kan je een vruchtbare getuige zijn van Jezus Christus.
- Door deze zalving was de apostel Petrus van een lafaard veranderd in een effectieve getuige vol van vuur van God.

- **Jesaja 61: 1-3**

- Gods Geest heeft Jezus gezalfd om de blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, om de gebrokenen van hart te verbinden, om gevangenen vrij te zetten, treurende te troosten,... meer vreugde (vreugdeolie i.p.v. rouw)

Voorlopige conclusie: hoe meer je de Here lofprijst en aanbidt, hoe meer de zalving zal stromen in je leven. Hoe meer je dit doet, hoe meer je zal verfrist worden door Gods zalving...

Jezus was het perfecte voorbeeld. Dagelijks ging Hij de bergen in om bij de Vader te zijn, om te bidden. Zo werd Hij steeds verfrist.

Zoals je dagelijks eet en drinkt, zou lofprijs en aanbidding ook een dagelijkse gewoonte moeten zijn.

- **Jesaja 61: 4-8**

- De gezalfden zullen de verwoeste plaatsen herstellen.
- Er zal hulp komen vanuit een hoek dat je niet verwacht.
- Ze zullen genoemd worden: priesters en dienaren van onze God.
- God sluit een eeuwig verbond met ons.

De derde zalving:

- **Psalm 133: 1-3**

- Eenheid onder de gelovigen → zalving komt (gesymboliseerd door olie) van het hoofd verder naar het hele lichaam... → zegen en leven tot in eeuwigheid.

Conclusie:

- Wedergeboorte → Gods zalving in je
- Gedoopt in de Heilige Geest → Gods zalving op je
- Eenheid onder de gelovigen, samen God loven en prijzen → Gods zalving over en tussen iedereen