

Zondag 14 oktober 2018 - Huwelijk, Christus en de gemeente

- Ps. Hoo Handojo -

Alles is tot ere van God. Geef alles in Gods handen. Hij heeft alles gegeven voor jou! Zijn leven, Zijn alles. Hij legde Zijn goddelijkheid af en kwam naar de aarde als gewone mens... De basis van dit alles... is de 'agapé'-liefde van God.

Iedereen heeft Jezus nodig! Zonder Jezus ben je verloren...

Succes bij God is niet noodzakelijk stinkend rijk worden, maar het is op alle niveau's gezegend zijn zodat je genoeg hebt...

Oordeel niet over iemand op basis van het uiterlijk van iemand! God kijkt ook niet naar de buitenkant, maar enkel naar je hart vanbinnen.

• Efeziërs 5: 22-24, 25-28, 29-30, 31-33

- Titel: Huwelijk, Christus en gemeente
- Christus is het hoofd van de gemeente. Paulus spiegelt dit aan een huwelijk: daarin is de vrouw onderdanig aan de eigen man. Zo moet je als christen ook in alles onderdanig zijn aan Christus.
- Als man moet je ook van je vrouw houden zoals Jezus van de gemeente houdt. Jezus gaf Zijn leven voor de gemeente! Een grote opdracht als man...
- Gods Woord reinigt je steeds.

- Niets kan je scheiden van de liefde van Christus. Hij stopt nooit met je lief te hebben... Kan je dat als man ook naar je vrouw toe? Alles start met een goede relatie met God.

- Man en vrouw zullen één vlees worden. Zo moet de gemeente ook één worden met Christus.

- Als man moet je dus van je vrouw houden zoals Christus van de gemeente houdt. Dan kan de vrouw ook gemakkelijker de man eren, respect hebben en zich onderwerpen. Als de liefde ontbreekt, is respect ook niet gemakkelijk... Het huwelijk is een werkwoord: je moet er blijven aan werken...

• Romeinen 12: 3-10

- We zijn één lichaam in Christus, toch heeft iedereen een eigen functie.
- De basis van alles is Gods liefde!

• Romeinen 8: 26

- De Heilige Geest komt je tegemoet in je zwakheid.