

## **Zondag 4 november 2018 - Ben je klaar voor de hemel?**

### **- Ps. Hoo Handojo -**

- **Johannes 14: 1**

- Als je Jezus ziet, zie je de Vader. Als je dus gelooft in God, geloof dan ook in Jezus.

Wat wil je horen vandaag? Enkel wat in je kraam past? Of wil je het woord van God horen?

Je werkt niet voor God, maar je werkt samen met God. Het is dus zeer belangrijk om tijd te besteden met God. Anders kun je moeilijk samenwerken...

- **Johannes 14: 3**

- Jezus is ten hemel opgevaren en maakt een plaats voor je klaar.
- Jezus is God en woont in het hart van de wedergeboren christen. Maak je tijd voor Hem vrij?

- **Psalm 22: 4**

- God troont op de lofzangen van Zijn volk. Als je God lofprijst en aanbidt, laat je toe dat God in je hart op de troon zit...

Als God in je hart troont, dan komen er goddelijke kenmerken tevoorschijn in je leven (vrucht van de Geest): vrede, vreugde, geduld, liefde,...

Wraak nemen, geeft geen voldoening. Je komt er juist dieper door in de put. Het is beter om te vergeven en mensen vrij te zetten...

De duivel fluistert soms in je oor "je hebt recht om verdrietig te zijn", als er dingen verkeerd gaan in je leven. Maar God zegt: "je hebt recht om vreugde te hebben", ondanks alle omstandigheden.

- **Johannes 14: 4-6**

- Jezus is **de** Weg, **de** Waarheid en **het** Leven. Niemand komt tot de Vader dan via Jezus.

Hoe volg je Jezus? O.a. door dagelijks je kruis op te nemen en Jezus te volgen.

- **Johannes 14: 7-10**

- Als je Jezus ziet, zie je de Vader.

- **Openbaring 21: 4-5, 26-27**

- In de hemel worden alle tranen afgewist, de dood zal er niet meer zijn, geen rouw, geen jammergeklaag, geen zwoegen...

- Al wat onrein, een gruwel, of een leugen is, zal de hemel niet binnengaan.

Getuigenis van Rebekkah Springer: in een comateuze toestand heeft ze de hemel gezien. Er is voortdurende aanbidding op de achtergrond, alles is mooi en niet te beschrijven in menselijke termen...

- **Openbaring 22: 1**

- In de hemel is er een zuivere rivier met aan weerskanten bomen.

- **Openbaring 4: 8**

- Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

Je leven hier op aarde wordt voortgezet in de hemel. En als je in Gods wil aan het wandelen bent, zal je daar ook nog opdrachten doen voor God...