

Zondag 11 november 2018 - De rijkdom van een kind van God **- Ps. Hoo Handojo -**

Een automechanicien kan tot op een bepaalde hoogte een auto herstellen. Bij te veel schade moet het naar de constructeur gaan. Zo moet je leven ook hersteld worden in de 'fabriek' van God zelf. Geef je je leven volledig aan God?

- **Kolossenzen 1: 27**

- Christus in je en onder de mensen.
- Bij je wedergeboorte komt Jezus in je leven.
- Illustratie van een beker, met een schat van binnen. De beker ben je zelf, de schat is Christus in je. Hoe wordt Christus meer zichtbaar? Als de beker wat wordt afgebroken... Als je meer doodgaat aan je eigen vlees (je eigen wil...), en als Christus meer zichtbaar wordt door je heen.

- **Jesaja 60: 1**

- Sta op en wordt verlicht, want je licht komt op en de heerlijkheid van de Heer gaat over je op.

- **Kolossenzen 2: 2-4**

- God heeft je hart gevuld met alle rijkdom die Hij heeft... schatten van wijsheid en kennis. Besef dat God al alles gegeven heeft in je hart...

Gods Woord verandert nooit. Wat Hij beloofd, zal Hij doen...

- **Johannes 14: 2**

- In het huis van de Vader zijn er veel woningen...

- **2 Korinthiërs 5: 17**

- In Christus ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, alles is nieuw geworden.
- Ben je bereid om alles af te geven wat niet in de wil van God is?

Een gelovige is wijs: Gods wijsheid is in je gedeponereerd. Iemand die niet in God gelooft, is volgens de bijbel een dwaas.

Met God ben je nooit eenzaam, al ben je fysiek alleen.

- **Kolossenzen 2: 9-10**

- In Christus woont de volheid van God. Christus woont in jou. Dus de volheid van God woont in je.

- Je bent volmaakt geworden in Christus.
- **Kolossenzen 3: 3**
 - Je bent gestorven (je oud leven is dood) en je leven is met Christus verborgen in God (je nieuwe leven).
- **Efeziërs 1** (kan je zelf lezen thuis)
 - Vers 17 → Het doel van God is dat je God persoonlijk leert kennen. Daarom geeft Hij ook de Geest van wijsheid en openbaring.