

Zondag 25 november 2018 - Gods Koninkrijk op aarde
- Ps. Hoo Handojo -

• **Lukas 16: 16**

• **Lukas 17: 20**

- Het Koninkrijk van God is onzichtbaar. Het is in je hart.

Wie zichzelf verloochent, en zijn kruis opneemt, die kan Jezus volgen.
Je bent drager van Gods Koninkrijk. Net als de ezel die Jezus vervoerde naar Jerusalem. De ezel zou kunnen denken: "oh, ze eren mij." Maar eigenlijk eren de mensen de berijder van de ezel: namelijk Jezus!

• **Lukas 16: 17**

- Gods wet zal nooit voorbijgaan.

Hoe regeert God op aarde? Via Zijn lichaam, via ons... Wij zijn Zijn lichaam, Christus is het hoofd... !

• **Kolossenzen 1: 12-13**

- God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

• **Johannes 10: 10**

- De dief steelt → Stelen is iets wegnemen, maar kan ook betekenen dat iets niet gegeven wordt waar iemand recht op heeft.

Je oud leven is begraven, je nieuw leven in Christus is gestart.

In Christus draag je altijd de geestelijke wapenuitrusting (Efeziërs 6: 10). Wandel als overwinnaar. Bid veel in de geest. Je hoeft niet telkens de wapenuitrusting aan te doen. In Christus ben je sowieso al beschermd.

• **1 Samuel 16: 7**

- God kijkt naar het hart van de mens, niet naar het uiterlijk van de mens.

Besluit: Je bent drager en boodschapper van Gods Koninkrijk.