

Zondag 16 december 2018 - Gods heerlijkheid komt na eenheid - Ps. Hoo Handojo -

God heeft veel gesproken de laatste tijd.

- God wordt verheerlijkt in alles wat je doet...
- Veel dingen worden gedaan voor God maar zonder dat het in Zijn wil is...
- God wilt Zijn glorie laten zien...

Presence, power, glory = Gods aanwezigheid, kracht en glorie. Zonder Gods aanwezigheid is er geen kracht en glorie.

- God wilt alles voorzien wat nodig is om Zijn heerlijkheid te kunnen zien.
 - De Heilige Geest is de architect die alles in goede banen zal leiden.

Voorwaarden voor het zien van Gods glorie

1. **Mattheüs 5** → de reinen van hart zullen de Heer zien.
2. Eenheid onder broeders en zusters. Verbondsrelaties hebben.

• **Mattheüs 16: 15-19**

- Op deze 'petra' zal Jezus Zijn gemeente bouwen. Dit is de openbaring dat Jezus de Christus is. En dan kunnen de poorten van de hel haar niet overweldigen.
- Gemeente: komt van 'ekklesia' uit het Grieks = een groep van gelovigen. Dit heeft niets met een gebouw te maken. Het is Jezus zelf die Zijn gemeente bouwt.
- Jezus heeft de sleutels gegeven aan de gemeente om te binden en te ontbinden. Bijv. om mensen vrij te zetten van gebondenheid, om demonen te verdrijven.

Wat is de glorie van God? Het is Zijn aanwezigheid, Zijn kracht die gemanifesteerd wordt. Zijn karakter, heiligheid, natuur,...

- Glorie komt van het woord 'khabot'
- Als God glorie komt, dan is het geen moeite om zielen in Gods Koninkrijk binnen te brengen.

• **2 Kronieken 5: 13-14**

- Voor de bouw van de tempel voorzag God alles tijdens het leven van David.
- Als de mensen in eenheid God aanbidden → dan kan Gods heerlijkheid komen en het huis van de Heer vervullen.
- Vaststelling: er waren 120 priesters in de tempel aanwezig. Net hetzelfde aantal als er mensen waren in de bovenzaal in Jeruzalem toen ze moesten wachten op de komst van de Heilige Geest.

- **1 Petrus 2: 5**
 - Wij, als christen, zijn LEVENDE STENEN die gebouwd worden tot een geestelijk huis. Elk individu is deel van het geestelijk huis.

- **Kolossenzen 1: 27**
 - Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid...

- **Mattheüs 6: 13**
 - Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid!

- **Marcus 14: 12-16**
 - Jezus gaf duidelijke instructies om een plaats te zoeken om het paasfeest te vieren.
 - Ze moesten een man volgen, die een kruik water draagt, naar de eetzaal die specifiek bedoeld was voor Jezus en de discipelen.

Getuigenis: profetie over ps. Hoo. Een nieuwe zalving, een nieuwe periode die aanbreekt...

Voordat iets zichtbaar wordt in het natuurlijke, moet het eerst daar zijn in het geestelijke...