

Zondag 9 december 2018 - De zegen van Abraham...

- Ps. Hoo Handojo -

Inleiding:

De duivel heeft geen recht over je leven. Als christen en kind van God heb je het recht om te leven met God en in overvloed, in alles wat God voor je heeft. Je kan weigeren om iets te ontvangen (vb. depressie) als het niet van God komt. Ontvang enkel de goede dingen, de dingen die van God komen.

De zegen die je ontvangt, is ook om uit te delen. Het is zoals stromend water. Dat is altijd vers.

Als het water stilstaat, dan begint het te stinken.

De zegen van Abraham

• Genesis 12: 1-5

- Abram = een goede vader.
- Abraham = een vader van vele natiën.

- De eerste instructie van God aan Abram is: “Ga weg uit uw land, uw familiekring, het huis van uw vader.”
 - Dit wilt zeggen: **Ga weg uit je comfortzone.**
- Gods belofte aan Abram is: “Ik zal u tot een groot volk maken.”
 - Als je God volgt, zal je ook vele geestelijke kinderen voortbrengen.
- Gods belofte: “Ik zal u zegenen en u zal tot een zegen zijn.”
 - Als je met God wandelt, zullen vele mensen gezegend worden.

• Galaten 3: 14

- De zegen van Abraham komt ook tot de heidenen via Jezus Christus.
- En de belofte van de Heilige Geest komt tot je door het geloof.

2 voorwaarden:

- Geestelijke wedergeboorte in Christus Jezus.
- Gehoorzaamheid aan wat God zegt.

• 2 Korinthiërs 8: 9

- Jezus was ‘arm’geworden op aarde. Dit wilt niet zeggen dat Hij geen dak boven Zijn hoofd had, of honger leed,... Jezus had geen tekorten op aarde. Hij was ‘arm’geworden toen Hij aan het kruis hing en al onze zonden en vloek op zich nam. Aan het kruis leed Hij honger, dorst, had

Hij geen kleren aan, was Hij in pijn... En die armoede aan het kruis verdroeg Jezus allemaal zodat wij 'rijk' kunnen worden, zonder tekorten.

- 'Leven in overvloed' wilt zeggen dat je leeft zonder tekorten te hebben.

- **Johannes 16: 13-14**

- De Heilige Geest zal je de weg wijzen in de hele Waarheid. Hij zal je ook de toekomstige dingen verkondigen.