

Zondag 2 december 2018 - Hoop gebaseerd op Gods belofte
- Ps. Hoo Handojo -

Gods denken is niet hetzelfde als het wereldse denken. Wees voortdurend vernieuwd in je denken door het Woord van God.

• **1 Korinthiërs 13: 13**

- Nu blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde!
- Als christenen moeten we wandelen in liefde. Het is de basis van alles. Zeker van elke relatie.
- Hoop is ook belangrijk. Een gebrek aan hoop leidt mogelijks tot depressie.

• **Romeinen 4: 17-22**

- Abraham geloofde God en werd tot een vader van vele volken.
- Blijf zoals Abraham ook geloven dat Gods belofte in vervulling zal komen.

• **Hebreeën 11:1**

- Geloof is een vaste grond (zekerheid) van de dingen die men hoopt. Die hoop moet gebaseerd worden op Gods Woord. Want Gods Woord is een vaste grond.

• **Romeinen 4: 20**

- In afwachting van de vervulling van de belofte van God, twijfel niet door ongeloof, maar wordt gesterkt in je geloof. En geef God de eer = God danken, loven, prijzen en aanbidden...

Wil je wat het meest dierbaar voor je is, in Gods hand geven? Wil je het aan Hem toevertrouwen?

• **Spreuken 13: 12**

- Blijven hopen maar zonder er echt in te geloven, maakt je hart ziek. Je hoop moet gebaseerd zijn op Gods Woord.

• **Romeinen 15: 13**

- Overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest.