

Zondag 23 december 2018 - De cultuur van Gods Koninkrijk

- Ps. Hoo Handojo -

Kerstmis is de verjaardag van de geboorte van Jezus Christus. We vieren het dan, maar Hij was waarschijnlijk op een andere dag geboren...

Bij een verjaardag horen cadeau'tjes. Wat geef je aan Hem? Aanbidding is wat Hij van ons verlangt...

God kijkt alleen naar je hart.

• 1 John 4: 9-11

- Kerst is de manifestatie van de liefde van de Vader t.o.v. de mensheid.
- God hield eerst van ons. En de opdracht is om elkaar ook lief te hebben.

• Filipenzen 2: 5-10

- Verander je gedachten naar hoe Jezus denkt.
- Jezus heeft Zijn goddelijkheid achtergelaten in de hemel toen Hij hier op aarde kwam. Hij kwam volledig als mens, ja zelfs als slaaf op aarde.
- Een belangrijk principe in Gods Koninkrijk:
 - In Gods Koninkrijk is er een bepaalde cultuur.
 - Naar het voorbeeld van Jezus: **DIENEN**. Jezus was niet gekomen om zichzelf te verhogen. Hij was gekomen om te dienen (als slaaf).
 - Wil je je medemens dienen?

• Mattheüs 20: 20-28

- In de wereld heersen de leiders over anderen...
- Bij God is het omgekeerd. Wie groot wilt zijn, moet bereid zijn om de anderen te dienen. Wie de eerste wilt zijn, die moet als een slaaf zijn...
- Het is niet belangrijk om erkenning van mensen te krijgen. Het is belangrijker om erkenning te krijgen van God.

• Mattheüs 18: 1-4

- Wie is belangrijk in Gods Koninkrijk? Jezus verwijst naar kinderen... Je moet het Koninkrijk van de hemel binnengaan als een kind.... met kinderlijk geloof moet je komen tot God.

• Mattheüs 25: 34-40

- Als je iets doet voor één van de geringste broeders, dan heb je dit gedaan voor Jezus zelf.
- De mensen zullen kunnen zien dat God in je midden is, als er liefde is

tussen jullie, tussen de gelovigen.

Conclusie: De cultuur in Gods Koninkrijk is een cultuur van dienen.