

Zondag 13 januari 2019 - Gods liefde is de basis van alles wat je doet
- Ps. Hoo Handjo -

Een aantal getuigenissen.

Opmerking vooraf: vraag aan elkaar wat er precies bedoeld wordt, en interpreteer niet zomaar alles zoals je denkt dat het bedoeld wordt...

- **1 Johannes 4: 14-19**
 - Als je wedergeboren bent, dan moet je weten dat Jezus echt in je woont. God is liefde ('Agapé-liefde' = onvoorwaardelijke liefde)
- **1 Corinthiërs 13: 8**
 - Liefde faalt nooit!
- **Mattheüs 7: 21-24**
 - Niet iedereen die 'Here, Here' zegt zal Gods Koninkrijk binnengaan, maar hen die de wil van de Vader doen!
 - Gehoorzaam God en dan zal je huis gebouwd zijn op de rots...

Jaag naar de liefde!

Je hebt de liefde op het verticale niveau (= met God).
En de liefde op het horizontale niveau (= met de medemens).

Hoe kan je God liefhebben? Door Hem gehoorzaam te zijn. Dit niet door enkel wetten te volgen, maar in Zijn liefde.

- **Hebreeën 2: 10-12**
 - Jezus beschouwt je zonder schaamte als broeder / zuster.
 - Jezus zal God prijzen in het midden van de broeders / zusters.
- **Hebreeën 5: 8**
 - Zelfs Jezus heeft geleerd om God gehoorzaam te zijn door zijn lijden heen.
 - Jezus werd uitgelachen, niet geloofd, bespot, verloochend,... Zelfs toen Judas Hem verraadde of Petrus Hem verloochende, verminderde de liefde van Jezus niet... Judas bekeerde zich niet, Petrus wel...
- **2 Petrus 1: 2-11**
 - Als je Jezus beter kent, zal Zijn genade en vrede ook toenemen.

Als je mensen benaderd in Gods liefde, zal God de harten kunnen veranderen. Als je de mensen benaderd met Gods wetten en hun ermee op het hoofd klopt, zijn ze niet geneigd om te veranderen...

Liefde overwint alles!

Profetie is ontvangen van God en doorgeven aan de mensen. Het is Gods liefde doorgeven.

- **Vers 5-7:** Geloof → deugd (moraliteit) → kennis (over God) → zelfbeheersing → volharding → godsvrucht → broederliefde → liefde voor allen (= agapé-liefde)

In volmaakte liefde is er geen vrees voor straf.

Wanneer / door wie wordt je het meest gekwetst? Door de mensen die het dichtst bij je staan.

Aan het kruis waren de meeste discipelen niet aanwezig. Enkel Johannes was daar toen Jezus aan het kruis hing. Jezus had genoeg redenen om boos te zijn,... maar Hij zei juist: 'Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.'

Sommige fasen van lijden zijn er om je karakter te vormen.