

**Zondag 10 maart 2019 - Bidden in geloof**  
**- Ps. Hoo Handojo -**

“Uw wil geschiedt”

Een goed mens is nog niet zeker een rechtvaardige mens

• **Romeinen 1: 17**

- De rechtvaardige zal leven uit geloof.
- Wat betekent dat: leven uit geloof? Alles wat je doet of bidt, moet uit geloof zijn.

Wat is geloof?

• **Hebreeën 11: 1**

- Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van de dingen die men niet ziet.
- (Engels): geloof is de substantie van de dingen waarop men hoopt.
  - Substantie = ‘een essentieel bestanddeel’ van alles waarop je hoopt.

Wat is de wil van God?

- Goed, welgevallig en volmaakt.

Er is een tijd tussen het moment dat je voor iets bidt en het moment dat je ontvangt waarvoor je gebeden hebt. In die tussentijd moet je blijven geloven. Ook proclameren en danken voor datgene waarvoor je bidt.

Zonder geloof kan je God ook geen plezier doen.

• **Hebreeën 12: 2**

- Jezus is de auteur en de vervulling van het geloof. Als Jezus al in je is, dan heb je al geloof. Jezus = geloof. Kijk dus naar Jezus. Blijf geloven en vertrouwen.

• **Romeinen 10: 17**

- Geloof komt door het horen van het Woord van Christus. Christus = het Woord.

• **Markus 11: 12-14, 20-24**

- Vijgeboom: eerst komen er vruchten uit en dan pas de bladeren.
- Jezus had honger, maar vond geen vruchten aan deze boom.
- Jezus sprak uit dat er geen vruchten meer zouden komen aan de vijgeboom en het gebeurde...
- Als je in je hart gelooft en niet twijfelt, zal het gebeuren... Geloof dat je het al

ontvangen wordt...

- **Mattheüs 21: 18-19**

- **Johannes 15: 7**

- Als je in Jezus blijft en Jezus' woorden in je blijven, dan mag je vragen wat je wilt, en het zal gebeuren. Gebedsverhoring!

Gods wil = Zijn Koninkrijk hier op aarde.

Om te geloven, moet je niet veel inspanning doen. Het volgt spontaan uit je relatie met God.