

Zondag 24 februari 2019 - Gods genade is genoeg

- Ps. Lulu Setia -

- **2 Korinthiërs 12: 9-10**

- Gods genade is genoeg. Een synoniem voor genoeg in de grondtekst is overvloedig. Gods genade is dus niet alleen genoeg. Het is overvloedig.
- Zelfs al ben je zwak, in God ben je sterk.
- Gods wetten zijn in elke situatie te gehoorzamen. Net zoals je moet stoppen voor het rode licht.

- **Mattheüs 22: 37**

- Er zijn eigenlijk maar 2 geboden van God die alles samenvatten...
- 1) Heb de Heer, je God, lief met heel je hart, je ziel en je hele verstand.
- 2) Heb je medemens lief zoals je van jezelf houdt.

- **Johannes 1: 17**

- Genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

- **Handelingen 15: 11**

- Door de genade van de Here Jezus word je behouden.

In je dagelijkse leven mag je de naam van Jezus zoveel mogelijk gebruiken.

Je mag zwak zijn, maar vergeet niet om het 'geneesmiddel' te nemen. En dat is Jezus.