

Zondag 7 juli 2019 - God aanbidden als koninklijke priesters

- Ps. Hoo Handojo -

• Openbaring 1: 3-6

- Wij zijn allemaal **koninklijke priesters** voor God. En dit niet alleen 1 dag / week. Dit is ieder moment van de dag mogelijk.
- Een priester is de persoon die voorgaat, leiding geeft, bidt, offers brengt, God aanbidden.
- Gods verlangen is dat wij God aanbidden.
- Het doel is om God te verheerlijken. Hem te laten zien aan de anderen.
- Koninklijk = autoriteit krijgen. En dit krijg je door te aanbidden.

Hoe kan je God aanbidden?

• Psalm 100: 4

- Gaat Gods poorten binnen met een **loffer**/ met **dankzegging**.
- Je dankt God voor Zijn goedheid. Je prijst Hem voor Zijn daden. Je aanbidt Hem voor wie Hij is, Zijn karakter.
- Lofprijs kan luidruchtig zijn. Aanbidding hoeft dat niet te zijn. Je wordt stil voor God en luistert naar Zijn stem...

• Psalm 95: 1-11

- Lofprijs: zingen, juichen,...
- Dankzegging → lofprijs → aanbidding
- Verhard je hart niet, maar luister naar Gods stem.

Je hoeft niet te werken voor God. Je bent een partner van God om Zijn opdracht uit te voeren.

Je kan God altijd aanbidden. Gewoon door een juiste hartshouding te hebben naar God toe, kan je al aanbidden. Leef je dagelijks samen met God?